



Een moeder

*Je leven is voor altijd anders
als je moeder niet meer tastbaar in je leven is.*

*Niet meer tastbaar, maar wel voelbaar
in de herinneringen die je aan haar hebt.*

*Soms doen die herinneringen pijn,
omdat je haar mist.*

*Soms doen die herinneringen je goed,
omdat je weet dat ze van je hield.*

*Soms zijn die herinneringen een hand op je schouder
en helpen ze je om je leven zo zinvol mogelijk te leven.*

Je leven is voor altijd anders geworden.

*Sterven is verhuizen van de wereld
naar het hart van de mensen
die van je houden*

Maria Ceulemans

weduwe van
Frans Bellens

Lid van OKRA

Geboren te Beerzel op 16 september 1925 en zachtjes
van ons heengegaan in het woonzorgcentrum
Sint-Augustinus te Berlaar op 4 september 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in
intieme kring op woensdag 11 september 2024.

Er is gelegenheid Maria te groeten in het funerarium 'Bosmans'
Dorpsstraat 24 te Berlaar op dinsdag 10 september 2024
van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres:
Familie Maria Ceulemans
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar

Dit melden u:

Jan en Greta Bellens - De Vos
Filip Bellens
Lynn, Sebe
André en Monique Bellens - Staetenburg
Inge en Patrick Bellens - Engelen
Emma, Celle
Eddy en Carine Bellens - Vervekken
Niels en Inge Bellens - Swannet
Esmée, Jeremy
Hanne en Cedric Bellens - Persoons
Sanne en Bart Bellens - Van der Wildt
Lydia en Jan Bellens - Vertommen
Bram en Caroline Vertommen - Gentens
Jan en Audrey Vertommen - Van Look
Lies en Wouter Vertommen - Jansseune

haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Delen mee in het verdriet
haar schoonzussen, neven en nichten
de families Ceulemans en Bellens

Met dank aan het personeel van het woonzorgcentrum
Sint- Augustinus, afdeling 'Den Breemaert' voor de goede zorgen.

*Ik wil iedereen bedanken die er was voor mij tijdens
mijn felste regenbuien en mijn mooiste zonnenschijn.*